



UITNODIGING VOOR HET SYMPOSIUM

- Datum** 21 sept. 2017 (de internationale dag van de vrede)
- Plaats** Het Museon in Den Haag
- Kosten** € 75,00 (inclusief boek 'De kracht van vrede')
€ 25,00 voor studenten (zonder boek 'De kracht van vrede')
Gratis voor leerlingen, ouders en begeleiders van De Vrije Ruimte
- Aanmelden** www.dekrachtvanvrede.wufoo.com/forms/de-kracht-van-vrede-in-onderwijs-en-opvoeding

De kracht van vrede in onderwijs en opvoeding

Vrede en onderwijs hebben met elkaar te maken. Vrede en opvoeding ook. Zonder vrede leef je niet veilig. Staat je ontwikkeling stil. Valt je nieuwsgierigheid weg. Ben je aan het overleven. Daarom wil je vrede in je school en vrede in je huis. Dat is niet altijd gemakkelijk en gaat niet altijd vanzelf. Daarom dit symposium. Een inspiratiedag over de kracht van vrede. Met tips voor de praktijk. We bieden je een boek aan, met vijf vragen over vrede, en heel veel antwoorden hierop. Om geïnspireerd te raken.

Laat je verbeelding spreken en ervaar de vrede door te tekenen, schrijven, zingen, spelen, filosoferen, bemiddelen, luisteren, mediteren.

Je beleeft wat je aan anderen door wilt geven. Vrede begint bij jou.





Programma

10.00-10:30 Ontvangst met koffie en thee

10.30-11:00



Welkom door Marty Smit, oprichter en directeur van De Vrije Ruimte



Toelichting op het programma door dagvoorzitter Joki Beerendonk, improvisatie-artiest



Living Values Education in Nederland door Marlies Ludding, coördinator van Living Values Nederland



Presentatie van het boek 'De kracht van vrede'

11:00-11.30 Lezing 1: De Verbinding tussen vrede en onderwijs door Wim van Nispen, voorzitter Unesco-scholennetwerk en docent Nederlands

11:30-12:00 Lezing 2: De verbinding tussen vrede en opvoeding door Claudia Hopman, voorzitter Global Women Leadership Foundation, directeur TOTARA

12.00-13.00 Lunch

13.00-13:55 Workshopronde 1 (zie pagina 3)

14:05-15:00 Workshopronde 2 (zie pagina 4)

15:00-15:15 Gezamenlijke afsluiting door Joki Beerendonk

15:15-16:00 Borrel



DE VRIJE RUIMTE
DEMOCRATISCH ONDERWIJS 4-18 JAAR

BEWAAR
DE VREDE NIET

DEEL 'M UIT

Loesje





Workshopronde 1

- 1.1** Vrede in conflictgebieden en vrede dicht bij huis: de kracht van persoonlijke verhalen, door Simone Remijnse, programmamedewerker lokaal bestuur en vredesopbouw bij Paxforpeace

“Het vertellen van persoonlijke verhalen over conflict kan er toe leiden dat mensen van verschillende achtergronden nader tot elkaar komen. Ik laat dit zien met concrete voorbeelden uit mijn werk in onder meer Zuid Soedan en Irak, maar ook dichterbij huis. Ook in Nederland worden verhalen verteld over oorlog, door bijvoorbeeld het Anne Frank huis en Syrische vluchtelingen die Nederlandse scholen bezoeken om hun verhaal te vertellen. Waar vinden we overeenkomsten tussen de verhalen van ver weg en die van dichtbij?”

- 1.2** Schrijven voor de vrede: maak een Loesje door Ralph Pluim, Loesje-medewerker

“Het leven beter en mooier maken. Voor Loesje is dat geen luchtkasteel. Je idealen verwezenlijken doe je door er dagelijks een kasteel van te metselen. Tijdens de Loesje-workshop ga je samen met de andere deelnemers spreuken schrijven over de kracht van vrede. Je leert nieuwe manieren van brainstormen zodat je tot een goede Loesje-spreuk kunt komen.”

Maximaal 25 mensen

- 1.3** Laat de vrede klinken! Peace sounds in een Singing Circle door Dymphi Peeters, musicus, zij begeleidt de zang met haar kora (Afrikaanse harp)

“In deze workshop laten we onze stemmen klinken vanuit het thema ‘vrede’. Eerst zullen we onze lijven en stemmen opwarmen zodat we in de juiste sfeer komen. Dan ontstaan er liederen en klanklandschappen, zelfs wanneer je geen ervaren zanger of zangeres bent.”

- 1.4** Samen tekenen aan vrede, door Damir Segon, kunstenaar en tekendocent op De Vrije Ruimte

“In twee- of drietalen werk je aan een gezamenlijke tekening in verschillende individueel gekozen kleuren. Het doortekenen waar de ander is gebleven zorgt voor gezonde spanning: hoe blijf je bij jezelf en zorg je dat je ook oog hebt voor de ander? Koester de vrede!”





Workshopronde 2

2.1 Theatersport voor/met vrede, door Osiris Hoepel, trainer en theatersportdocent

“Bij theatersport draait het om accepteren. Oftewel ‘Ja-en’ denken. Improviseren, samen, werken aan een manier om de vrede te verspreiden.”

Maximaal 25 mensen

2.2 Filosoferen over vrede, door Stijn Kingma, onderwijsfilosoof

“Iedereen wil vrede. Toch zit ons leven vol met conflicten. Een leven zonder strijd lijkt onmogelijk. Maar ook onwenselijk. Want botsende meningen en idealen leveren vooruitgang op, zonder wrijving immers geen glans. Door middel van een aantal oefeningen die de filosofie biedt, onderzoeken we onze verborgen overtuigingen, regels en principes over vrede.”

2.3 De kunst van het conflict door Joke Portegies, relatievertaler

“Met de principes van systeemwerk heb ik de ‘kunst van het conflict’ ontwikkeld. Deze workshop is er op gericht om een conflict te herkennen als het spel van je verlangens en je bescherming. In het vuur van een conflict lijken de woorden op hol geslagen. De kunst van het conflict begint met de eerste snelheid beteugelen totdat de woorden hun ontspannen betekenis vrijgeven. Daarmee wordt een conflict een vriendelijk advies aan jezelf en een openbaring van je eigen dynamiek!”

2.4 Yoga en vrede door Berry Lusink, yogadocent

“Yoga betekent letterlijk eenheid tussen lichaam en geest. Hiervoor gebruik je je ademhaling. Tijdens deze workshop maak je contact met je ademhaling en verken je bekende yogahoudingen zoals ‘de hond’ en ‘de zonnegroet’ om het lichaam soepel te maken. Je eindigt met een heerlijke ontspanning. Op verschillende manieren ervaar je hoe je bij de rust, stilte en vrede in jezelf komt. Ervaring is niet nodig, breng alleen je open mind mee :)”

